



Οι Άγιοι του Θεού - ο Άγιος του ονόματός μου

1η Συνάντηση Κατηχητικών
Συντροφιών 2014-15



Στόχοι

- Να γνωρίσουμε τι είναι οι Άγιοι και η αγιότητα.
- Να αξιολογούν τους Αγίους ως πρότυπα προς μίμηση.
- Να τους αξιολογούν ως πρεσβευτές των ανθρώπων στον Θεό.
- Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζει και τιμά η εκκλησία έναν άγιο.
- Να δικαιολογούμε γιατί η ονομαστική μας εορτή αποτελεί ημέρα μεγάλης χαράς και τι σημαίνει η σύνδεσή της με την γιορτή του ομώνυμου αγίου.
- Να αρθούν διάφορες παρεξηγήσεις γύρω από την έννοια της αγιότητας, την εθνική καταγωγή των Αγίων, τον χρόνο που ζουν και «εμφανίζονται», κ.ά.

Τι είναι ο άγιος;



- Άνθρωπος απλός, όπως κι εμείς, με ατέλειες και λάθη στη ζωή του (= μια ύπαρξη κοντά μας).
- Αγαπά τον Θεό με όλη την ψυχή του -έστω και την τελευταία στιγμή πριν το θάνατό του.
- Τόσο πολύ Τον αγαπά, ώστε άλλος θυσίασε την ζωή του, άλλος άφησε την οικογένεια και τους φίλους του για να Τον ακολουθήσει - να τον συναντήσει.
- Μιμούμενος τη ζωή του Χριστού προσπαθεί -με τη δική Του βοήθεια- να γίνουν τέλειος για να Τον συναντήσει.

Τι είναι ο άγιος;

- Μαζί με τον Θεό αγαπά και τους άλλους ανθρώπους (δεν ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του συμφέρον).
- Δεν θέλει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους αλλά να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο να συναντηθεί με τον Χριστό.
- Στηρίζει τον κάθε άνθρωπο στις χαρές και στις λύπες στις επιτυχίες και τις αποτυχίες του.
- Μας παίρνει από το χέρι και μας μαθαίνει να προχωράμε, να προσευχόμαστε και να ξεπερνάμε τις δυσκολίες.



Τι είναι ο άγιος;



- Οι άγιοι ασκούν διάφορα επαγγέλματα.
- Κατάγονται από διάφορους τόπους.
- Ανήκουν σε πολλά έθνη και φυλές.
- Κοντά στον Θεό ξεπερνιούνται όλες οι διαφορές και ζουν όλοι σαν αδέρφια μεταξύ τους, αφού είναι παιδιά του Θεού και αγαπημένοι φίλοι Του.
- Δε γνωρίζουμε όλων των Αγίων τα ονόματα. Πολλοί παραμένουν άγνωστοι στους ανθρώπους.
- Είναι όμως γνωστοί στον Θεό κι απολαμβάνουν τη δόξα Του.

Κυριότερες «ομάδες» Αγίων

- **Προφήτες:** Άγιοι που έζησαν πριν τη Γέννηση του Χριστού και, φωτισμένοι από τον Θεό, μίλησαν για τα γεγονότα της παρουσίας Του στη γη.
- **Απόστολοι:** Μαθητές του Χριστού, που κήρυξαν τον λόγο Του στον κόσμο.
- **Ιεράρχες:** Άγιοι που είχαν τον βαθμό του επισκόπου.
- **Όσιοι:** Άγιοι μοναχοί - ασκητές.
- **Μάρτυρες:** Άγιοι, που έδωσαν τη ζωή τους για την αλήθεια του Χριστού, Υπέμειναν διωγμούς και βασανιστήρια για να αρνηθούν την πίστη τους.
- **Μεγαλομάρτυρες:** Υπέστησαν μεγάλα βασανιστήρια.
- **Ιερομάρτυρες:** όσοι άγιοι μάρτυρες ήταν κληρικοί.
- **Οσιομάρτυρες:** όσοι από τους αγ. Μάρτυρες ήταν μοναχοί.
- **Νεομάρτυρες:** Άγιοι, που μαρτύρησαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.





Άγιοι μικρά παιδιά

Κάποτε ο Χριστός βρισκόταν με τους μαθητές του και ευλογούσε τα μικρά παιδιά. Βλέποντας οι μαθητές του την κίνηση αυτή, άρχισαν να τα απομακρύνουν διότι πίστευαν ότι τον ενοχλούν. Τότε ο Χριστός τους είπε να σταματήσουν και να αφήσουν τα παιδιά να πάνε προς Αυτόν και να μην τα εμποδίζουν, λέγοντάς τους «όποιος δε δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού όπως τα παιδιά δεν θα εισέλθει σε αυτήν». Γιατί;

Άγιοι μικρά παιδιά



- Αγνή ψυχή.
- Ενθουσιασμό.
- Αγαπούν χωρίς συμφέροντα και μικροπρέπειες.
- Πιστεύουν στο Θεό ξεκάθαρα.



Η Θεοτόκος

- Θεοτόκος = Παν - αγία.
- Το όνομα της Μητέρας του Θεού είναι Μαρία.
- Όλα τα άλλα είναι επίθετα - προσωνυμίες που δείχνουν ιδιότητες ή χαρίσματά της.
- Θεοτόκος λέγεται γιατί γέννησε τον Χριστό που είναι Θεός.
- Παναγία λέγεται γιατί συγκεντρώνει όλη την αγιότητα σε όλη τη ζωή της και στον υπέρτατο βαθμό.
- «Τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ και ἔνδοξότερα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεείμ».



Τιμή προς τις εικόνες

- Ο σεβασμός στους αγίους συνδέεται στενά με την τιμή στις εικόνες.
- Εικόνες τοποθετούμε στην εκκλησία.
- Στα σπίτια.
- Στα αυτοκίνητα.
- Στα λεωφορεία.
- Βοηθούν τους χριστιανούς να βλέπουν (όπως μια φωτογραφία) τους αγίους ως σύγχρονους - παρόντες και προσωπικούς φίλους.



Τι σημαίνουν για εμάς οι Άγιοι;



- Είναι πρότυπα για να τους μιμηθούμε. Δείχνουν ότι όλοι οι άνθρωποι, από κάθε κοινωνική τάξη και έθνος, άντρες και γυναίκες, όσο αμαρτωλοί κι αν είναι, μπορούν να γίνουν Άγιοι, δηλ. φίλοι του Θεού.
- Παρακαλούν το Θεό για εμάς. Βοηθούν στις ανάγκες μας και παρακαλούν για να δώσει ο Θεός λύση στα προβλήματά μας, ανάλογα με τα χαρίσματα που τους έχουν δοθεί.
- Φανερώνουν στους ανθρώπους και τους διαβεβαιώνουν για το πόσο δοξάζει ο Θεός τις ψυχές, αλλά και τα σώματα (λείψανα) αυτών που Τον αγαπούν δηλαδή της ύπαρξης της Βασιλείας του Θεού.

Ο άγιος του ονόματός μου

- Με το βάπτισμα παίρνουμε όλοι το όνομα ενός αγίου.
- Σκοπός: η σκέψη μας να πάει στη ζωή, στους αγώνες (ποιους αγώνες;), την αρετή και το μαρτύριο του αγίου.
- Μου υπενθυμίζει το χρέος μου να αγωνιστώ να μοιάσω στις αρετές του αγίου του οποίου το όνομα φέρω.
- Γιατί;



Οι γιορτές των Αγίων

- Σε κάθε Θεία Λειτουργία μαζί με το Χριστό έρχεται ανάμεσά μας και η συνάθροιση - παρέα των Αγίων.
- Καθημερινά τιμάμε έναν ή περισσότερους Αγίους της Εκκλησίας μας λόγω:
 1. Της **κοίμησης** ή του μαρτυρικού θανάτου κάποιου Αγίου.
 2. Της **ανακομιδής των λειψάνων** ενός Αγίου,
 3. Της **μετακομιδής των λειψάνων**,
 4. Πολλές φορές τιμάμε εξαιρετικά κάποια **θαύματα Αγίων** και
 5. Της **σύναξης κάποιων Αγίων**, δηλ. την συγκέντρωση όλης της Εκκλησίας για να τιμηθούν οι Άγιοι αυτοί για κάποιον λόγο.



Η γιορτή του αγίου της ενορίας



- Όταν γιορτάζει ο Άγιος της ενορίας έχουμε μια μεγάλη γιορτή (πανηγύρι).
- Την παραμονή το απόγευμα γίνεται ο Εσπερινός.
- Την επόμενη μέρα το πρωί στη Θεία Λειτουργία ευλογούνται οι άρτοι, που μοιράζονται αργότερα στους πιστούς.
- Ακολουθεί η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου (καμιά φορά το απόγευμα της μέρας της εορτής).



Η γιορτή του αγίου της ενορίας

- **Ασπαζόμαστε (τον Άγιο):** φιλάμε την εικόνα του Αγίου.
- **Οι άρτοι (ο άρτος):** ψωμιά γλυκά, ζυμωμένα με μυρωδικά και πασπαλισμένα με ζάχαρη.
- **Λιτάνευση της εικόνας:** Η περιφορά της εικόνας στους δρόμους της ενορίας.



Για κάθε μας ανάγκη
μπορούμε να ζητούμε
από τους Αγίους να μας βοηθήσουν στα
προβλήματα της ζωής μας.

- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βοηθά στις αρρώστιες
των ματιών.





- ΑΓΙΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: «δια
πάντα τα
απολεσθέντα» βοηθά
να βρούμε ό,τι έχουμε
χάσει.

- ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ:
Βοηθά στους κήπους,
αγρούς, στα σπαρτά,
δένδρα, φυτά,
αμπέλια.





- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΑΓΙΑ
ΞΑΝΘΟΙΠΠΗ: Για
τους ταξιδεύοντες με
πλοία, προστάτες των
χήρων, ορφανών.

- ΑΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Για
την προστασία των
παιδιών και βρεφών,
καθώς και την
απόκτηση τέκνων.





- ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ: Για τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τους κεραυνούς.

- ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: Για
τους οδηγούς
αυτοκινήτων.





- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ: Προστάτης των φτωχών και των απόρων.

- ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ: Προστάτης των αστέγων







Ὁ Ἅ ΒΙΚΤΩΡ

Ὁ Ἅ ΜΗΝΑΣ

Ὁ Ἅ ΒΙΣΕΝΤΙΟΣ





Νεομάρτυρας

Άγγελοι

